

Η Βίτω Αγγελοπούλου

Τα Παιδιά
Η Παιδεία
και το
Παιδικό Βιβλίο

Το πολύπλευρο έργο μιας παιδαγωγού



Επιμέλεια
Κυρ. Ντελόπουλος

Αθήνα 2013



Σχεδιασμός έκδοσης, τυπογραφική επιμέλεια,
σχόλια, εισαγωγικά σημειώματα:

Κυρ. Ντελόπουλος
Μεσονίας 16-18, 115 26 Αθήνα
e-mail: janidel@hotmail.com
www.delopouloskyt.gr

Παραγωγή:
Παναγιώτης Κοντομηνάς
Τζωρτζ 30-32, 106 82
Τηλ.-Fax: 210-363.08.91
www.kontominas-p.gr

© Ευγένιος Αγγελόπουλος
Χρυσοστόμου Σμύρνης 7
154 51 Νέο Ψυχικό

ISBN 978-960-93-5589-6

Στο εξώφυλλο από αφίσα της Bibliothèque municipale de Chaville, Γαλλία

Από τα χρόνια της
στο Κολλέγιο Αθηνών



Γράφουν οι συνάδελφοί της:

Βασίλης Αποστόλου
Γιώργος Νικολόπουλος
Κώστας Β. Σαχίνης

Και οι παλιοί μαθητές της:

Ανδρέας Χ. Μωρίκης
Στέφανος Πεσμαζόγλου
Παντελής Γεωργ. Πεχλιβανίδης
Δημήτρης Πόρτολος
Δημήτρης Π. Τζωρτζίδης
Γιώργος Δαλακούρας
Μένης Θεοδωρίδης
Δημήτρης Νόλλας



γίου στην οδό Ακαδημίας, όπου σήμερα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το κτήριο του Ψυχικού δεν είχε τελείως ανακαινισθεί ακόμη μετά τις ταλαιπωρίες του που του είχαν επιφέρει ο γερμανικός στρατός, που το χρησιμοποιούσε ως νοσοκομείο και αργότερα ο αγγλικός για άλλες ανάγκες του. Οι αναμνήσεις μου εκείνης της εποχής είναι πολύ περιορισμένες. Θυμάμαι όμως την πάντα καλοντυμένη και σοβαρή δασκάλα στην οποία είμαστε πολύ υπάκουοι και γι' αυτό δεν μας έβαζε συχνά τις φωνές. Φαίνεται πως αυτό να μου έμεινε στη μνήμη σαν ίσως κάτι... ασυνήθιστο για την εποχή.

Γιώργος Δαλακούρας
Πρόεδρος Δ.Σ. Dalex Shipping Co.
(Απόφοιτος '57)

Εξοικείωση με τη βιβλιοθηκονομική κουλτούρα

Η κυρία Αγγελοπούλου!... Αναφερόμασταν σ' αυτήν όχι χωρίς κάποιο δέος, σύμφωνα με το σχολικό κώδικα εκείνης της εποχής. Παρέα με την κ. Αποστολοπούλου, αυστηρές αρχόντισσες της Μικρής Βιβλιοθήκης όπως –τότε– ονομάζαμε τη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού («Μπενάκειο», στο μεσοπάτωμα, απέναντι από το γραφείο των καθηγητών).

Με την ιδιόρυθμη φωνή της, επιτακτική στην τήρηση των κανόνων που μας εξοικείωναν με τη βιβλιοθηκονομική κουλτούρα (χατάλογος-ευρετήριο βιβλίων με καρτελάκια, κωδικοί·ταξινόμησης στα ράφια, σφραγιδάκια για την περίοδο δανεισμού, πρόστιμο καθυστέρησης κ.λπ.) αλλά ταυτόχρονα φιλόξενη και ενθαρρυντική σε κάθε μας ερώτημα, έβαλε σε όσους περνούσαν από κεί (την πρώτη φορά συνήθως ως «τιμωρημένοι» να χάσουν το μεσημβρινό διάλειμμα) τη δική της σφραγίδα στη μετέπειτα του καθενός μας πορεία προς ένα γοητευτικό κόσμο πολιτισμού και αναζήτησης του παραπέρα, του άγνωστου, του αιβέναιου, του διαφορετικού.

Πολύ, πολύ αργότερα –όταν πληροφορηθήκαμε την πολιτική της διαδρομής – πολλοί από μας αναρωτιόμασταν αν η ειδικότητα

κή της αυστηρότητα ήταν τάχα μια αναγκαστική κάλυψη ή μήπως μια συνειδητή αντίσταση στη φιλελευθερίστικη και συχνά επιπόλαιη παιδαγωγική της χωρίς δρια ανοχής του παιδικού θυμικού ή, τέλος, μια ενδόμυχη ευθυγράμμιση με τη γοητεία των κάθε λογής κανόνων; Ερώτημα που κάθε τόσο, με διάφορες αφορμές, ξεπροβάλλει στις επιλογές που πολλοί από μας αντιμετωπίζουμε ως ενήλικες, χωρίς βέβαια να παίρνει κάποια οριστική απάντηση.

Μένης Θεοδωρίδης
Συηνοθέτης-Σεναριογράφος
(Απόφοιτος '68)

Σκέψεις και εντυπώσεις από τη ζωή μας

Είναι ο τίτλος μιας ολιγοσέλιδης έκδοσης με τα στοιχεία «Κολλέγιον Αθηνών, Ψυχικό. Ιούνιος 1966» που βρίσκεται στις Ειδικές Συλλογές της Βιβλιοθήκης του. Περιέχει σύντομα κείμενα των μαθητών του δυο τμήματος της 4ης Δημοτικού της σχολικής χρονιάς 1965-1966 που με προτροπή της δασκάλας τους «Κυρίας Αγγελοπούλου», κατέγραψαν εντυπώσεις τους από τη ζωή τους στο σχολείο. Είναι γραμμένα αυθόρυμητα και ανεπιτήδευτα στο ύφος που ανταποχρίνεται στην ηλικία τους. Η «Κυρία» τους συνταξιοδοτήθηκε λίγο αργότερα. Τα παιδιά αποφοίτησαν το 1975. Μεταφέρονται αποσπασματικά όσα αναφέρονται στην εμπνεύστρια της έκδοσης.

Κάνουμε θέατρο

Είναι εννέα η ώρα της Παρασκευής. Η κυρία Αγγελοπούλου η δασκάλα μας έχει έρθει από το πρωί και κάνει ετοιμασία στην αίθουσα που θα κάνωμε το σκετς.

Σε λίγο φτάνουν πρώτοι ο Βούρος και ο Ζαφειρίου, με κοντά παντελόνια, άσπρο πουκάμισο και γκρι πουλόβερ. Όταν ήρθαν όλα τα παιδιά ανεβήκαμε στην αίθουσα και πήραμε τις θέσεις μας.

Όταν ο Ταλιαδούρος φώναξε ότι ήρθαν οι τάξεις και οι καλε-